

O Lord my God... , O Heer, mijn God

Engelse tekst: John Bell (IONA)

Nederlandse tekst: Joke Ribbers

Response

O Lord my God, o Lord my God,
why do you seem so far from me,
o Lord, o Lord my God?

Night and morning I make my prayer:
peace for this place, and help for there;
waiting and wondering,
waiting and wondering:
Does God care? Does God care?

Pain and suffering, unbound and blind
plague the progress of humankind,
always demanding,
always demanindig:
does God mind? Does God mind?

Why, o why do the wicked thrive,
poor folk perish, the rich survive;
begging the question,
begging the question:
Is God alive? Is God alive?

Turn again as you hear my plea;
tend the torment in all I see:
loving and healing,
loving and healing:
Set me free. Set me free.

Response

O Lord my God, o Lord my God,
why do you seem so far from me,
o Lord, o Lord my God?

Respons

O Heer, mijn God, o Heer, mijn God,
waarom blijft Gij zo ver van mij,
o Heer, o Heer, mijn God?

Daag'lijks bid ik en roep en schrei:
Geef ons vrede en sta ons bij;
wachten en vragen
wachten en vragen:
Waar is God? Hoort Hij mij?

Pijn en lijden, onschuldig bloed
maken 't leven zo bitterzoet;
wanhoop en twijfel,
wanhoop en twijfel:
wie is God? Is Hij goed?

Rijken komen hier ruim aan bod,
armen hebben alleen hun lot;
bidden en smeken,
bidden en smeken:
zijt Gij daar, levende God?

Keer u om en heb medelij;
stil de stormen en keer het tij;
helende liefde,
helende liefde, grote God, maak mij vrij.

Respons

O Heer, mijn God, o Heer, mijn God,
waarom blijft Gij zo ver van mij,
o Heer, o Heer, mijn God?