

Prayer for the homeless on the first days of the year
(2016)

Dear God,
We pray for people without homelands,
people without passport, without destination.

We pray for people who are suffering in detention,
not because they are criminals,
but because no countries are willing to accept them.

We pray for people who are caught between
these frontiers, with little hope of escaping,
day after day, month after month, year after year.

We ask you, God, be with us, also in this New Year,
keep our hope alive, even when there is little hope
and our future seems dark.

We ask you, be with us and guide us,
to a new future and a new life.

Bless us and all our beloved ones in this New Year, God.
Let there be more peace and justice for everybody.
Amen

Gebed voor thuislozen in de eerste dagen van het nieuwe
jaar (2016)

Lieve God,
Wij bidden U voor mensen zonder thuisland,
voor mensen zonder papieren, zonder bestemming.

We bidden voor mensen die in detentiecentra verblijven
niet omdat ze crimineel zijn,
maar omdat er geen land is dat ze wil hebben.

We bidden voor mensen die tussen grenzen gevangen
zijn geraakt, zonder veel hoop op ontsnapping,
dag na dag, maand na maand, jaar na jaar.

We vragen U God, wees met ons, ook in dit nieuwe jaar,
houd onze hoop levend, ook als er weinig hoop is
en onze toekomst duister lijkt.

We vragen U, wees met ons en leid ons
naar een nieuwe toekomst en een nieuw leven.

Zegen ons en onze geliefden in dit nieuwe jaar, God.
Laat er meer vrede zijn en meer gerechtigheid voor
iedereen.

Amen